

Utrecht 900 jaar stad

In het kader van de viering dat Utrecht op 2 juni 2022 negenhonderd jaar geleden stadsrechten kreeg, hebben ook geloofsgemeenschappen reden gezien daar stil bij te staan.

Het is begonnen met een bijeenkomst in de Rafaelkerk.

Hierna volgt de uitnodiging welke in april 2022 is gestuurd naar diverse mensen en geloofsgemeenschappen:

Beste genodigden,

Op suggestie van de UPLR (= Platform van Religies in Utrecht) en met positieve instemming van de gemeente Utrecht is het volgende plan ontworpen, dat bijzonder goed past in het Jubileum "Utrecht 900 jaar stadsrechten" dat als prachtig motto heeft

"Utrecht, een samenleving zonder muren", en waarbij de UPLR zich aansluit met "**Utrecht, stad van compassie**".

Welnu, allerlei verschillende geloofsgroepen komen regelmatig samen in de Rafaelkerk, om hun eigen diensten en bijeenkomsten te houden, maar zonder contact te hebben met elkaar. Ook omwonenden en buurtbewoners zien hen komen en gaan, maar zonder hen te leren kennen.

Daarom hebben wij de volgende groepen en gemeenschappen uitgenodigd op zaterdag 14 mei van 14.00 uur tot 16.30 uur

- * Rafael gemeenschap zelf
- * kerkgroepen: Eritrea + Polen + Macedonië + Irak + Suriname Antillen + Afrika
- * Overvechtse kerken
- * burens van de Lichtenberchdreef (die al die mensen zien)
- * Omar al Farouk-moskee (namens UPLR)
- * UPLR-comité

Het programma

- 1: na het welkom stelt elke groep zich voor (met verhaal en lied), waarna mogelijkheid tot vragen;
- 2: pauze met soep + broodjes + hapjes en informele ontmoeting;
- 3: opdelen in volledig gemengde groepjes voor onderling gesprek over enkele voorgelegde vragen, en eigen onderlinge vragen.

Pastor Koos Smits heeft deze uitnodiging afgesloten met

Beste genodigden,

Wij hopen op uw stralende aanwezigheid, op zaterdag 14 mei.

Wij geloven in een nuttige en vreugdevolle ontmoeting.

Wij vertrouwen op goed weer rond het mooie Watertorenpark.

priester Koos Smits, Rafaelkerk , Lichtenberchdreef 4 Overvecht

Deze bijeenkomst in de Rafaelkerk heeft inmiddels plaats gevonden, waar tot volle tevredenheid van de organisatoren een grote groep aan heeft deelgenomen.

Hierbij enkele impressies van deze middag:

Radj Ramcharan opende, als initiator namens de gemeente Utrecht, zelf lid van de UPLR (Platform Levensbeschouwing Religie).

Daarna leidde priester Koos Smits de kerken in.

Allereerst verteld Peter Bovelanders over de Rafaelkerk zelf, die namelijk vele verschillende kerkgemeenschappen herbergt.

Daarna boeide met name de Eritrese groep (voornamelijk jongeren) met hun liturgisch gezang, begeleid door een zeer grote trom.

Dan de nieuwe groep Macedonisch-Bijzantijns-katholieken, die vertelden van hun kerk.

Hun priester zong prachtig een Mariahymne.

De tijd verstreek snel. Even tijd voor een pauze. Iedereen ging de zonbestraalde tuin in, waar Hans en Jos hun klaargemaakte hapjes serveerden.

De aanwezigen werden daarna gevraagd zich in gemengde groepjes te verzamelen om ervaringen en belevingen uit te wisselen.

Ook de burens van de Lichterberchdreef waren dus uitgenodigd.

Eén buurvrouw vertelde emotioneel, hoe mooi zij het vond, als zij vanaf haar balkon zag hoe zo een menigte wit geklede Eritreeërs ter kerke ging.

En dat is precies wat de gemeente Utrecht wil, met name in dit jubileumjaar 900, dat verschillende kleuren en talen elkaar ontmoeten : **Utrecht zonder muren.**

In het kader van 900 jaar Utrecht zijn hier nog enkele andere gebeurtenissen:

Een van de initiatieven die ontstond was:

Een Lantaarn door Utrecht

Waarom in dit jaar 2022 een ritueel van de Lantaarn ?

Omdat in 2022 stad Utrecht haar "900 jaar stadsrechten" viert, van 2 juni tot 11 november.

De christelijke kerken hebben een wezenlijk rol gespeeld (goed en soms minder goed !) in de ontwikkeling van deze 4e stad van Nederland.

Daarom heeft de USRK alle kerken en gemeenschappen uitgenodigd dit jaar te vieren.

Door na te denken over "de relatie van eigen kerk met de buurt en de stad Utrecht, én met alle andere kerken", om zo haar huidige en toekomstige rol in de samenleving van Utrecht mee te bepalen.

Het idee van de Lantaarn ontstond in de "Bovenkamer" Hope Church, Boothstraat Utrecht, bij een groep van voornamelijk evangelische voorgangers, genoemd naar die gelijknamige kamer.

"Laten we een fakkel / lantaarn door heel Utrecht doorgeven, met het gebed:

"dat Christus' Licht in onze stad weer en meer mag schijnen.

Omdat dit een roeping is van alle kerken en gemeenschappen in gezamenlijkheid, leek de Oecumenische Viering ter bevordering van de Eenheid der Christenen in januari een schitterend moment om te beginnen. Bovendien zijn er in Utrecht veel meer dan 50 kerken.

De Lantaarn aangestoken

De Lantaarn werd voor het eerst aangestoken op zaterdag 15 jan. 2022 tijdens de Oecumenische Viering van Christelijk Utrecht, voorafgaande aan de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Daaraan werkten in principe alle kerken van Utrecht mee:

USRK = Utrechtse stedelijke raad van Kerken
PIKU = Platform Interkulturele (migranten)-Kerken
Evangelische Kerken en Gemeenschappen.

De reizende Lantaarn symboliseert, zoals eerder geschreven:

"Christus Licht schijnt over Utrecht".

Licht uit het Oosten

De Kerken uit het Midden-Oosten hadden deze oecumenische liturgie samengesteld. Natuurlijk hadden zij gekozen voor het thema van "de Ster die leidt naar Jezus" (Mattheus 2). In de RK Rafaelkerk (Overvecht) sprak Shima Sabghi (Moslima uit Iran), dat zij hier in Nederland het Licht van Jezus heeft mogen zien, dat zij zich met hart en ziel in dienst heeft gesteld van Jezus en het Evangelie, dat zij het licht wil doorgeven, zoals trouwens alle kerken geroepen zijn dat te doen.

Daarom is de reizende Lantaarn een prachtig symbool van :
"Christus' Licht wordt doorgegeven in Utrecht."

Libretto

Libretto is het Boekje dat met de Lantaarn door Utrecht meereist.

1. In het Libretto noteert elke Kerk(gemeenschap) op 1 blad (vóór en achter)
 - a. de gebeurtenissen rond en met de Lantaarn;
 - b. hun contactgegevens : contactpersoon + telefoon + emailadres .
2. Elke kerkgemeenschap geeft deze 3 contactgegevens ook door aan het 900-comité van de USRK door, voor het centrale overzicht: info@usrk.nl
3. De Kerk(gemeenschap) die de Lantaarn in ontvangst neemt, besteedt gedurende de week, en zeker de zondag, aandacht aan het thema "Licht".
4. De Kerk(gemeenschap) die de Lantaarn gaat doorgeven, zoekt een volgende Kerk, regelt de overdracht, en geeft wat uitleg en inspiratie (= licht).
5. Het is goed, wanneer voorgangers en kerkleden over de Lantaarn spreken met andere Utrechtse christenen, om Utrecht in "lichterlaaie" te zetten.

Route van de Lantaarn tot nu

1. zaterdag 15 januari , Rooms-katholieke Rafaelkerk, Overvecht Utrecht
2. zondag 16 januari, Torengleinkerk (PKN), Vleuten (Leidsche Rijn)
3. zondag 6 februari Marekerk (PKN), De Meern (Leidsche Rijn)
4. RK Licht van Christus De Meern

KANDIDATEN:

A/ de kring van Evangelische gemeenten "de Bovenkamer" ! (6x)

B/ de kring van oecumenische kerken van Overvecht ! (7x en wellicht enkele PIKU-kerken)